



# SLÆGTS-NYT

## FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 75

DECEMBER 2018

69. ÅRGANG

Ellen Margrethe Lenler-Eriksen (4.V H 2), medlem af Storgaard slægtsudvalget har skrevet nedenstående indlæg om sin morfar, Peter Storgaard Hermansen (24/9 1868 - 1/1 1943).

### Til minde om P. Hermansen (4.V)

Jeg har i det forløbne halve år søgt at samle nogle oplysninger om min morfar P. Hermansen i anledning af, at han i år ville være fyldt 150 år.



Min morfar blev født den 24. september 1868 i Astrup som eneste søn af Vilhelmine Marie Pedersen Storgaard (Peder Storgaard og Else Marie Andersdatters ældste datter) og Jørgen Hermansen, søn af daværende sognefoged Herman Jensen, Hinge.

Morfar fortæller i et indlæg til Slægtens historie, hvorledes

han som 10-årig tog afsked med sin bedstefar Peder Storgaard, der døde Nytårsdag 1879:

”Mens han lå i sin Ligseng i Gaardens Storstue, var en Flok af Børnebørnene nede i Storgaard for at se ham. - Moster Line fulgte os derind, tog ligklædet bort fra hans Ansigt og sagde: ” Saa Børn, kan I nu se paa Bedstefar, så I kan huske ham; det er sidste gang I ser ham”. Og saaledes lever mindet om Bedstefar endnu for de ældste af Børnebørnene, andre vare for små til at huske ham, og atter andre vare ufødte”.

I en alder af 20 år blev morfar udtaget til at forrette militærtjeneste ved 2. artilleri- bataljons 6. kompagni på Strandgades kaserne i København. Han blev godt et år efter hjemsendt som konstabel og efterfølgende i maj 1895 - i tilfælde af krigsmagtens hurtige mobilisering - gjort pligtig at møde til tjeneste på kasernen ved Frederiksholms kanal i København, hvilket aldrig blev aktuelt for hans vedkommende.

Ved sit giftermål i 1895 med min mormor Petrea Madsen, Hingeballe overtog han sit fødehjem, gården i Astrup – nuværende adresse Illervej 21. Han solgte går-

den i 1906. Samme år købte han af proprietær P. Nielsen ”Gl. Dalsgaard” til overtagelse den 8. januar 1907. På dette tidspunkt havde mine morforældre allerede en større børneflokk. 6 af deres i alt 9 børn var født på gården i Astrup.

Gl. Dalsgaard var en noget større gård end fødegården i Astrup, og den havde et rummeligere stuehus, hvad må have været tiltrængt med 6 hjemmeboende børn i alderen fra 0-11 år.



*Gl. Dalsgaard. 1911. Personerne er fra venstre mod højre: 2 karle, forrest Chresten, bag ham karl, bagerst Jørgen + hushjælp, forrest Ida, Mina og Frida, Elna, bagerst mormor med Edith på armen, forrest Helga og morfar*

Morfar havde ry for at være en dygtig, arbejdsom og fremsynet landbruger, og da han ikke rutede med pengene, blev han efter datidens målestok en velstående mand.

I 1927 påbegyndte morfar en større renovering af Gl. Dalsgaards stuehus, der fik det udseende det stort set har bevaret op gennem tiden til i dag. Det blev udstyret med kviste såvel mod have-, som mod gårdsiden. Paptaget blev udskiftet med tegltag og gavlene samt de 2 nye kviste blev udsmykket



### OBS: Betaling for Slægts-Nyt!

Abonnementsprisen er **75 kr.** pr. år, som skal betales via bankoverførsel til slægtsudvalgets bankkonto. Bankreg.nr. og konto er: **7840 — 1038860.** - Husk at angive ref.nr., som er anført på mail eller brev.



med kamtakker.

Midt i 30'erne overdrog morfar Gl. Dalsgaard til sin ældste søn Jørgen, der i nogle år havde været bestyrer på gården.



Gl. Dalsgaard i 50'erne.

Sammen med en bekendt (Hr. Würtz) købte morfar ejendommen Søndergade 18 i Kjellerup, hvor han, mormor og hushjælpen Judithe flyttede ind i lejligheden på første sal.

Morfar slap aldrig interessen for bedriften på Gl. Dalsgaard. Han cyklede



Søndergade 18, 2018



Mine morforældre ca. 1941

dagligt derud inde fra Kjellerup og tog gerne et nap med, såvel i stalden som i marken.

Gl. Dalsgaard var i familiens eje indtil midt i 60'erne, hvor morbror Jørgen's enke, tante Magda overdrog den til Aksel Bjerre Fisker, der stadig ejer Gl. Dalsgaard. I dag er jorden solgt fra med undtagelse af ca. 15 tdr. land, der er udlagt som park/have. Det store gårdanlæg står nu næsten tomt, men vedlige-

holdes fortsat, som jeg erfarede under et besøg på Gl. Dalsgaard denne sommer.

Min morfar døde nytårsdag 1943. Han og min mormor var til gudstjeneste i Hørup kirke og kort efter at han havde sat sig i kirken sank han sammen, ramt af et hjer-



Peter Storgaard Hermansen og Petrea Hermansens mindesten Hørup kirkegård

teanfald. Tililende fik ham båret ud og kørt på sygehuset. Ved ankomsten hertil var døden indtrådt.

Jeg har aldrig mødt min morfar, da jeg ikke var født, da han døde. Gennem avisudklip, venligst udlånt af min



Gl. Dalsgaard 2011

fætter, Halfdan Hermansen, har jeg fået et godt indblik i, hvilken person P. Hermansen (som min morfar altid blev kaldt) var. Udklippet er fra Silkeborg avis den 11. januar 1943, og vedrører sørgehøjtideligheden i Hørup kirke, den 9. januar 1943 og den efterfølgende minde-sammenkomst i ungdomsskolen:

## Da P. Hermansen stedtes til Hvile.

En smuk og hjertelig Sørgehøjtidelighed i Kirke og Vennekreds.

Det var under ualmindelig stor Delta-gelse, at Rentier **P. Hermansen** i Lørdags jordedes fra Hørup Kirke. Baa-ren og Kirken var rigt smykket med Blomster og Kranse, hvoraf flere signe-rede, bl.a. fra Kjellerup-kredsens radika-le Venstre, og Kjellerup og Omegns Sparekasse.

Efter Salmen »At sige verden ret Far-

vel« talte Pastor **Lund Sørensen**: På den første Dag i det nye Aar gik P. Her-mansen og hans Hustru ad den svære Bakke op til Hørup Kirke, og der, paa Tærskelen til det nye, mørke Aar, vi gaar ind i, kom Døden pludselig til ham. Han kunde ikke have faaet en skønnere og mildere Død, men for I, hans Hustru og Børn, er det Svært. I har foruden Sorgen og Savnet Smerten ved ikke at have faaet Lov at sige et Farvel og Tak. Det havde været en trøst, om I ved hans Sygeleje havde faaet Lov at vise ham Eders Kærlighed bede en Bøn med ham, men der staar i Salmen: »Kom i den

sidste Nattevagt, i en af mine kæres Dragt og sæt dig ved min Side«. Han var ikke forladt i sin Dødsstund, Gud har sin Maade, hvorpaa han kan raade Bod paa alle Savn. I elskede ham ikke højere end Gud gjorde. Det er noget gammelt Hedenskab, at man skal samle sin Sjæl og berede sig til Døden, Gud den almægtige kender os helt til Bunds, og saadan tager han os, vi kan ikke be-rede og smykke os til Døden. Vi arme Mennesker trænger til stor og virkelig Trøst. Jesus Kristus har mødt Døden, og han vil hjælpe os uden om Døden, og holder vi fast ved ham i Haab og Tro og

lægger vor afmægtige Haand i hans, naar Døden kommer, ved vi, at Døden har mistet sin Brod.

Præsten sluttede med en inderlig Bøn om, at P. Hermansen i Liv og Hjerte havde lært at holde fast ved Gud, saa han har faaet Naade til at gaa ind til Livet og Freden. Det er et langt og virksomt Liv, her er afsluttet. P. Hermansen var aldrig gammel af Sind, han tog Del i Livets Foreteelser, tog modig Del i Tidens aandelige og politiske Diskussioner; han blev betroet flere Tillidsposter, som han varetoget med Troskab, men ikke alene udadtil, men i sit Hjem gav han, hvad hans Hjerte ejede. Han havde stor Omsorg for sine Børn. I, hans Hustru og Børn, har mange gode Minder og mere end Minder at leve paa. Guds Menighed har det lyse, kristne Håb, vi tror ikke paa Døden, men paa Livet. Guds Trøst til Eder og Guds Fred med P. Hermansens Minde iblandt os.

Efter Salmen »Guds Fred er mer end Englevagt«, bares Kisten til Graven, hvor efter Jordpaakastelsen **Jørgen Hermansen**, Gl. Dalsgaard, takkede for Deltagelsen og bragte sin Fader det sidste Farvel samt indbød til en

#### **Mindesammenkomst paa Ungdomsskolen.**

Ved denne Lejlighed blev der talt mange hjertelige Ord om P. Hermansens Liv og Virke.

Efter Sangen »Jeg saa ham som Barn«, tog **Mikael Mikkelsen**, Kjellerup Mark, Ordet og fremdrog forskellige Træk om P. Hermansen baade som Landbruger, som deltager i offentlig Virksomhed og som den gæstfri Mand i Hjemmet. P. Hermansen var en herlig Mand at samarbejde med. Han havde altid en Mening om Tingene og en god Maade at tilkendegive den paa. Vi, der fik Lejlighed til at være sammen med ham, kan ikke noksom takke for det. Han var en tænkende Mand, var dybt interesseret i de forskellige Problemer i vort Samfund og havde gerne lyst til at tage det op til diskussion paa en god Maade; vi vilde gerne være i hans Selskab i saadanne Stunder. For mig betyder det et stort Savn, at jeg ikke mere skal møde P. Hermansens Smil og hjertelige Vennehilsner. - Der skal ogsaa lyde en Tak for det arbejde, han gjorde

indenfor Kjellerup Sparekasse baade ved dens Start og senere hen. Uanset at han selv sad i gode Kaar, havde han altid Tanke for de Mennesker, der lever paa Skyggesiden. Han var et godt Menneske og en god Ven. hans Venner og Standsfæller vil holde hans Minde i Ære.

#### **En Mand, man kunde stole paa -**

Lærer **Højgaard Jensen**, Vattrup, mindedes sit Samarbejde med P. Hermansen og og karakteriserede ham som en Mand, man kunde stole paa; han fyldte godt, hvor han kom. Det var særlig gennem det politiske Arbejde, jeg mødte P. Hermansen; i Grundsynspunkterne var Vi enige, og selv om der kunde være Detaljer, hvor vi havde divergerende Synspunkter, respekterede vi hinandens Opfattelse. P. Hermansen var en herlig Mand at mødes med, han ejede sine Meningers Mod og var besjælet af en sjælden Friskhed. Vi er mange, der vil mindes ham med Tak for hans Virke iblandt os.

#### **En Evne til at sætte Mod i andre -**

Gdr. P. Nielsen, Dalsgaard, fremdrog en Række Træk fra sit mangeaarige Naboskab med P. Hermansen. Han havde gennem sin Frejdighed en egen Evne til at sætte Mod i andre. Som naboer har der aldrig været noget os imellem, og det gjorde et dybt Indtryk paa mig, at P. Hermansen gik saa hastigt bort. Han ejede en stærk Overbevisning, Og han blev ved at kæmpe for en Sag, naar han havde faaet den kær. Han var en dygtig Mand i enhver Henseende, og det højeste var stede Understrømmen i al hans Færd.

#### **Trofasthed og et mildt Sind -**

Landsretssagfører Søb fremdrog som særlige Egenskaber hos P. Hermansen hans Trofasthed og milde og glade Sind. Han svigtede ikke dem, han stod i Samarbejde med. Man kunde blive uenig med ham om en Sag eller Ting, men det slog ikke Skaar i venskabet, det var stærkere end som saa. Landsretssagføreren fremhævede P. Hermansens Trofasthed overfor Administrationen af Jord og Gods, der var blevet ham betroet. Han vidste vel, at det sagtens kunde strække til ham selv, men han tog ogsaa

i dette stort hensyn til sine nærmeste, et udtryk for hans Trofasthed som far med Omsorg for den store Børneflokk. P. Hermansen var en mild og glad og frisk Mand, ungdommelig i Forhold til sin Alder færdedes han iblandt os, og vi vil savne ham, men samtidig tør vi betragte det som en stor Naade, at han slap saa let herfra. Det var hans Natur, at han trængtes til at færdes ude, tale med Folk, være i Virksomhed. Selv om det kan virke tungt med den bratte Bortgang, er der ogsaa nogen Trøst i, at han blev forskaanet for Sygdom og Uvirksomhed. Æret være hans Minde.

Gdr. **Anders Andersen**, Mausing, talte i hjertelige Ord om sin Svigerfar og skildrede ham som en arbejdsom Mand og ualmindelig god Far. Han var altid glad for at se den store Familie samlet i Hjemmet, og han omfattede Børnene med stor interesse lige til det sidste. Han var en god Mand for sit Hjem.

#### **Sønnens Mindeord om en god Far.**

Sluttelig tog Sønnen, Læge Christian Hermansen, Assens, ordet og takkede på sin Mors Vegne for al Venlighed. Han fortsatte: Far levede i en lykkelig tid, det var en Udviklingsperiode, og Far fulgte med i det med stor Interesse. Det tør vist siges, at Far stod som en værdig Repræsentant for Landbostanden. Vi Børn kendte noget til det. Far var en flittig Mand, altid med i Arbejdet, og han var en nøjsom Mand, han krævede ikke noget for sig selv, men tænkte altid paa Familien. Han var ikke bange for at prøve noget nyt, han fulgte godt med i, hvad der kom frem, og samtidig skabte han sammen med Mor et Hjem, som det var godt at samles i, og hvorfra vi kunne hente Støtte helt op i de voksne Dage. Vi har kun gode og lyse minder derfra og om vor Fars Færd. Nu er han gået bort fra den samme Egn, hvor han levede al sin tid, hvor han praktisk talt kendte hvert menneske, og hvor han var glad for at færdes. Lægen rettede sluttelig en Tak til alle udenfor Slægten for, hvad de havde været for Far.

Det smukke og hjertevarme Samvær sluttede med »Kærlighed fra Gud«.

### **Et tilbageblik på Storgaard**

Vi skriver nu året 2018- og **SLÆGTSNYT** skal snart i trykken, så nu må jeg jo erkende, at jeg siden sidst er blevet et år ældre.

Som i tidligere år er der ikke sket de store forandringer i vores dagligdag, dvs. at jeg passer hønsene og kattene og arbejder i haven så langt min arbejdskraft strækker, men hvis det kniber, får vi fat i en havemand til det lidt grovere arbejde.

Inga sørger for at terrasseplanterne bliver vandet og holder øje med, hvad der nu trænger til en kærlig hånd, ukrudt gror også godt hos os?

Jeg driver revisionsfirma i Silkeborg sammen med vores søn Michael, og er stadigvæk glad for at komme på arbejde, trods 57 år som revisor.

Vores ældste barnebarn Emilie er vikar i skolen og på gymnasiet, for der skal tjenes penge til et højskoleophold i 2019, og hun har nok planer om nye udenlandske oplevelser.

Vores næstældste barnebarn Caroline er startet på gymnasiet efter sommerferien, og er rigtig glad for at være der.

Michaels børn Alberte og Hjalte går i Ans skole og trives stadigvæk godt med skolen og kammeraterne.

Vi har i sommer besøgt Michael med familie i Skagen i 2 dage, så det nød vi rigtig meget. Vi har herudover i skolernes efterårsferie traditionen tro været i Lønstrup, hvor vi besøgte Lene & Jan med familie. Det er altid en oplevelse at se, hvordan sandbjergret flytter sig, og så må vi jo konstatere, og acceptere, at den tilsandede kirke nu er helt væk.

I den kommende Forlængede Weekend skal vi hele den lille familie til Lalandia og det glæder vi os alle til.

Høsten var lidt af en katastrofe i år (tørke), hvor man var

heldig, hvis man havde et udbytte på ca. 65 % af et normalt årsudbytte, men heldigvis steg kompriserne kraftigt, så det opvejede en del af udbyttetabet.

Med hensyn til politik er jeg lidt forsigtig med udtalelser — kun er jeg af den mening, at det ikke gavner landet med alle de nye partier, hvor der ikke ses på, hvad der tjener landet bedst, men kun på hvilke krav, de små nye partier stiller for at blive medbestemmende om landets fremtid.

Det var et lille tilbageblik over det forgangne år.

Så hvis jeres vej går gennem Hinge, er i velkomne til at kigge indenfor.

Kærlig hilsen Inga & Svend

## Fødsler i slægten

- 1.III C 4a1 Karoline Storgaard Davidsen f. 22/5 2011 og
- 1.III C 4a2 William Storgaard Davidsen f. 10/2 2015 børn af Sisse og Søren Storgaard Davidsen, Sejs.
- 1.III C 4b1 Olivia Krøier Davidsen f. 19/7 2014 og
- 1.III C 4b2 Alberte Krøier Davidsen f. 8/12 2016, børn af Fie og Anders Krøier Davidsen, Solrød.
- 2.II C 2c2a Marie Skov Kirkegaard, f. 1/12 2017, datter af Miriam Skov K. og Mathias Schwartz Kirkegaard, Karlslunde.
- 2.II G 1c2a Lucas Rask Fernández f. 25/3 2018, søn af Birgitte Rask Fernández og Gustavo Fernández, Sønderborg
- 2.II G 1c3d Vilja Lindberg Rask f. 19/6 2018, datter af Annette og Martin Lindberg Rask, Hinnerup.
- 2.II G 1c4a Salma Bruhn Rask f. 4/6 20107, datter af Janne og Martin Bruhn Rask, Århus.
- 2.II G 2d1a Sanna Rask Olsen f. 30/12 2017, datter af Durita Mortensen og Birger Olsen, Thorshavn.
- 2.II G 2e2a Asger Wiener Larsen f. 19/11 2015, søn af Janne Østergaard Nielsen og Thomas Wiener Larsen, Horsens.
- 2.IV B 2a2b Solveig Storgaard f. 19/9 2016, datter af Mette Storgaard og Tobias Gudmand-Høyer, Nærum.
- 2.VII D 1b1b Mads Eldrup Ilbjerg Feldskou f. 27/1 2014, søn af Sandra og Heine Nicolas Eldrup Feldskou, Langeskov.
- 2.VII D 1b2a Magnus Ladving Ilbjerg f. 17/5 2013 og
- 2.VII D 1b2b Naja Ladving Ilbjerg f. 23/3 2015, børn af Sisse og Jannik Ladving Ilbjerg, Hårby.
- 2.VII C 2b1a Isabel Storgaard Dyrehauge f. 12/2 2016, datter af Anders Storgaard Kej og Camilla Dyrehauge Nielsen.
- 3.II C 1b3a Ellen Øeby Bitsch f. 11/5 2018, datter af Sanne og Jan Bitsch, Randers.
- 3.II C 2b2d Aron Storgaard Bjerregaard f. 16/9 2018, søn af Catharina og Jannik Bjerregaard, Lunderskov.
- 4.V E 1a2a Silja Skytte Guldborg f. 19/9 2016, datter af Pia Guldborg og Sebastian Skytte, Hinnerup.
- 4.V E 3b1b Victoria Melia Langhoff Møller f. 16/3 2018, datter af Mia Møller og Jeppe Langhoff Jensen, Randers.
- 7.I A 5a1 Rasmus Steen Storgaard Bundgaard Jakobsen f. 2/6 2014, søn af Daniel Storgaard og Mette Bundgaard, begge Rasmussen, Hadsten.
- 8.I B 3a1c Mollie Agerlund Klapp f. 6/1 2018, datter af Sofie Bitsch Klapp og Lasse Agerlund, Mallings.
- 8.I B 3a2a Victoria Klapp f. 24/1 2015 og
- 8.I B 3a2b Sylvester Klapp Fuursted f. 7/9 2017, børn af Louise og Andreas Klapp, Søften.
- 8.I B 3b2a Elfi Kristensen Fabian-Bitsch f. 9/9 2017, datter

- af Sidsel Bitsch og Tor Kristensen Fabian-Jessing, Egå.
- 8.IV C 3c3 Vilma Højgaard Kristensen f. 23/10 2017, datter af Camilla og Jakob Højgaard Kristensen, Ikast.

## Bryllupper i slægten

- 1.XI G 1 Lars Holk Storgaard gift den 27/11 2017 med Inger Merethe Juhl. Parret er bosiddende i Ulstrup.
- 2.II C 1c1 Henriette Storgaard Nielsen gift den 15/9 2018 med Martin Norup Madsen. Parret har taget efternavnet Storgaard Madsen og bor på Amager.
- 2.II G 1b2 Jacob Storgaard Rask gift den 30/10 2009 med Anne Louise Slot (f. 26/3 1979), parret bor i Gl Ry.
- 2.II G 1c4a Martin Storgaard Rask gift den 22/6 2013 med Janne Haukrog Bruhn (f. 14/3 19888). Parret har taget efternavnet Bruhn Rask og bor i Holstebro.
- 2.VII D 1b1 Sandra Ilbjerg gift den 5/10 2013 med Heine Nicolas Eldrup Feldskou. Parret bor i Langeskov.
- 2.VII D 1b2 Jannik Ilbjerg gift den 2/8 2014 med Sisse Ladving. Parret har taget navnet Ladving Ilbjerg og er bosiddende i Hårby.
- 4.V E 1a2 Pia Guldborg gift den 22/4 2017 med Sebastian Skytte. Begge beholder deres efternavne og bor i Hinnerup.
- 4.V E 6a Heidi Shobana Dahl Johansen gift den 11/8 2018 med Christian Breum Andersen. Begge har taget efternavnet Breum Johansen og er bosiddende i Silkeborg.
- 7.I A 5a Daniel Storgaard Jakobsen gift den 2/5 2014 med Mette Bundgaard, som har taget efternavnet Bundgaard Jakobsen. Parret er bosiddende i Hadsten.
- 7.I A 5b Mads Storgaard Jakobsen gift den 24/6 2017 med Jenny Elisabeth Agger Joensson - ændret til Joensson Jakobsen. Parret er bosiddende i Bjertringbro.
- 8.I B 3a2 Andreas Klapp gift den 16/6 2018 med Louise Fuursted nu Klapp, parret bor i Søften.

## Sølvbryllupper i 2019

- 2.VII C 1a Karin Storgaard og Arne Hagen Pedersen, Kjellerup 2/7
- 8.IV B 2a Anne Caroline Sehested og Claus Peter Thormann, Hillerød 25/6
- 2.IV C 4 Lene Bech Storgaard og Flemming Villekjær Nielsen, Aalborg 5/11
- 5.VIII D 2aMerete Constantin Brun og Frederik Ejlers,

	København	4/7
4.V G 1b	Tina og Jess Abildskou, Aarhus	15/10
8.IV A 2b	Lene Clemmensen og Jørgen Øregaard Green, Brejning	24/9
1.XI A 3b	Annette Brandt og Michael Bredal Sørensen, Søborg	27/2
1.III A 1c	Liss Nielsen og Niels Neergaard Madsen, Silkeborg	13/5
2.II G 2a2	Else og Per Vestergaard, Timring	10/9
4.V G 2b	Marina og Peter Hollis, London	10/9
2.II G 6b	Anne Mette Storgaard Mikkelsen og Preben Kjeldahl Pedersen, Fredericia	23/4
1.VII D 3a	Majbritt og Steen Korsbakke Kirkegaard, ?	9/7
2.V D 1c	Birte Bundgaard Jakobsen og Tore Storgaard, Odense	12/11
8.V D 1	Anna Elisabeth Aagaard og Troels Andersen, Nordborg	16/7
2.IV B 3c	Kirsten og Vagn Storgaard Hjorth, Pederstrup	21/5

## Guldbryllupper i 2019

1.VII B 4	Anne Marie Jensen og Hans Jessen Rasmussen, Thorsted	19/4
8.IV C 2	Bodil Margrethe og Kaj Naundrup Svendsen, Strib	15/3
1.VIII A 1	Anni Leth Mikkelsen og Per Clausen, Horsens	28/6

## Diamantbryllup i 2019

8.V A 1	Rigmor og Jens Mouritsen Skovmand, Ullerslev	04.04.1959
---------	--	------------

## Runde fødselsdage i 2019

### 100 år

4.IV B 1	Vera Fredberg Henriksen, Stouby	7/5
----------	---------------------------------	-----

### 95 år

2.IV A 3	Ruth Christensen, Kjellerup	13/2
6.VIII A	Hans Spangenberg Hansen, Derbyshire	28/10

### 90 år

6.V D 1	Jens Eric Kaae, Vanløse	25/4
---------	-------------------------	------

### 85 år

1.VII B 2	Lilly Storgaard Nørskov, Skals	5/11
1.VII D 1	Erny Kristine Kirkegaard, Egå	10/1
2.IV C 1	Arne Bech Storgaard, Sebbesund, Nibe	3/1
3.II C 1	Edith Andrea Knudsen, Bjerringbro	21/2
4.V C 4	Halfdan Torben Hermansen, Nibe	11/7
8.I D 5	Jørgen Preben Bitsch, Løgten, Skødstrup	11/11
8.V A 1	Rigmor Aagaard Skovmand, Ullerslev	18/2

### 80 år

1.V B 3	Preben Iversen, Viborg	29/6
1.V F 2	Mogens Hviid, Horsens	3/12
2.V C 2	Edda Lange Kröll, Risskov	7/12
3.II C 3	Leif Storgaard Nielsen, Bjerringbro	17/4
4.V C 5	Bente Gamskjær Hermansen, Viborg	27/8
4.V D 4	Lene Hermansen, Hvidovre	20/2
4.V E 5	Mogens Johansen, Virksund	11/8
5.I G 1	Olga Storgaard, Løgstrup	16/2
5.IV A 1	Ole Peter Olesen, Hasle	10/11
6.V E 1	Jørgen Rahbe Petersen, Rudkøbing	25/4
6.VIII A	Elsebeth Knudsen, Derbyshire, England	31/1
8.V A 2	Harry Aagaard Nielsen, Nordborg	19/10
8.V C 2	Karen Aagaard Didriksen, Silkeborg	15/12

## 75 år

1.V E 3	Hanne Storgaard Berg, Nykøbing Mors	1/8
1.VIII A 1	Per Clausen, Horsens	20/6
1.XI B 2	Ellen Storgaard Fritz, Herning	8/3
1.XI E 1	Kirsten Storgaard, Silkeborg	25/6
1.XI E 2	Grethe Munk Madsen, Silkeborg	11/3
2.II G 1a	Jens Jørgen Storgaard Rask, Herning	27/12
2.IV C 4	Lene Bech Storgaard, Aalborg	29/12
4.V B 3	Kirsten Gregers Siersbæk, Frøstrup	22/11
4.V C 6	Lisbet Gamskjær Hermansen, Aalborg	11/5
4.V H 2	Ellen-Margrethe Lenler-Eriksen, Herning	26/5
4.V H 2	Hasse Lenler-Eriksen, Herning	23/10
5.I D 1a	Niels-Kristian Have, Silkeborg	18/3
5.I F 4a	Kaj Storgaard Winkler, Smørumnedre	12/5
5.II I 1	Steen Skov Storgaard, Kerteminde	3/9
6.IV B 1	Torben Hjørne Petersen, Århus	11/2
6.IV C 3	Jesper Aage Wittrock, Oslo	28/5
6.V F 2	Inger Marie Due, Gramrode	14/9
8.I D 7	Inger Lise Bitsch, Brabrand	4/6
8.IV C 2	Bodil Margrethe Naundrup Svendsen, Strib	23/4
8.V F 2	Hanne Brøgger, Gedved	27/5

## 70 år

1.III B 1a	Torben Jensen, Galten	31/3
1.III B 1a	Jette Laugaard Jensen, Galten	5/2
1.III C 4	Signe Ingerslev Davidsen, Sejs	6/5
1.V C 1a	Preben Wadt, Ikast	4/5
1.V C 1a	Gerda Skov Wadt, Ikast	28/8
1.VII D 4	Jens Olav Knudsen, Silkeborg	22/8
1.XI C 3	Niels Erik Storgaard, Kjellerup	1/10
2.II C 2c	Birthe Lauritsen, Bjerringbro	29/3
2.II C 2c	Peder Karl Lauritsen, Bjerringbro	14/10
2.II F 3a	Ted Dale Edwards, USA	2/11
2.V G 1	Lars Storgaard, Odder	4/7
2.VII C 3	Klaus Ulrich Jensen, Vestbjerg	21/6
4.IV B 1c	Jette Henriksen, ?	20/8
4.VI 3b	Lars Knage, København	25/7
5.I A 1c	Birger Martin Hansen, Grindsted	25/8
5.I D 1b	Karin Storgaard Winther, Bjerringbro	20/12
5.I F 2a	Jan Max Frandsen, ?	24/6
5.I F 4a	Kirsten Vibeke Jacobsen, Smørumnedre	18/8
5.I F 4b	Lisbeth Storgaard Winkler, Frederiksberg	5/1
5.I H 1b	Birgit Højgård Nielsen, Bjerringbro	5/5
5.II G 4	Inger Kristensen, Løsning	12/7
5.IV A 3	Tove Reinau, Åbyhøj	23/9
7.IV A 1	Jørgen Storgaard Jakobsen, Thorning	8/9
8.I B 3a	Lillian Bitsch Klapp, ?	2/5
8.IV E 1	Egon Peter Jørgensen, Agersted	12/6
8.IV E 1	Dorte Elisabeth Nørskov Jørgensen, Agersted	24/8
8.IV E 2	Kirsten Marrit Nørskov Jørgensen, Vils	24/8
8.V D 2	Anette Kock Nielsen, Farum	8/12
8.V G 1	Ib Pedersen, Herning	8/8
8.VI A 2	Else Holbech Nielsen, Silkeborg	17/5

## 60 år

1.III A 2a	Anne-Mette Storgaard Davidsen, ?	27/3
1.III C 2a	Steen Storgaard Davidsen, ?	29/3
1.V B 2b	Jørgen Staal Nielsen, Montreal	3/5
1.V B 2b	Ileana Anastasia Albu, Montreal	19/11
1.V C 1c	Ellen Skov Pedersen, Ikast	17/3
1.V C 1c	Bent Pedersen, Ikast	19/7
1.V D 2a	Peter Møller Wormslev, Nørager	19/2
1.V I 3	Henrik Storgaard Madsen, Ikast	16/4
1.VII B 2b	Jane Højgaard, ?	1/9
1.VII B 2b	Jens Højgaard, ?	12/11
1.XI A 3a	Tommy Bredal Storgaard, Rudkøbing	16/9
1.XI F 2	Lisbeth Storgaard Münter, Silkeborg	28/1
2.II C 1c	Bente Nielsen, Ans	14/8
2.II C 4c	Helle Nielsen, Kjellerup	19/6



2.II F 5b	Aase Bjerre, ?	29/1	4.V C 5b	Peter Hedager Mortensen, Viborg	19/7
2.II G 2f	Kirsten Rask Storgaard Iversen, Kjellerup	10/2	4.V C 5b	Ann-Sophy Bodil Hermansen, Viborg	11/12
2.II G 3d	Lars Storgaard Rask, Hinge	18/11	4.V E 3a2	Tina Nielsen, Randers	4/9
2.IV A 3d	Mogens Kent Christensen, Silkeborg	6/9	4.V E 5a	Maj-Brith Johansen, København	7/1
2.IV C 2b	Jette Bech Bertelsen, Ålborg	22/12	4.V G 3a	Hans Henrik Buchreitz, Silkeborg	19/5
2.IV C 2c	Svend Olesen, Aalborg	25/5	4.V G 4a	Mikael Buchreitz, Silkeborg	22/7
2.V C 1a	Jan Henry Engelbrecht Bjerregaard, Risskov	8/12	4.V I 2a2	Lionel Marko Antonio Gonzale, Södertalja	25/6
2.V G 4	Tommy Storgaard, Højbjerg	6/9	4.V I 5a	Christoffer Eff, Varese, Italien	6/10
2.VII D 1b	Jan Ilberg, Nr. Lyndelse	27/10	5.II E 1c	Lone Bekker, Frederiksberg	18/5
2.VII D 1b	Helle Ilberg, Nr. Lyndelse	4/11	5.II H 1a	Thomas Storgaard, Højbjerg	19/4
3.II C 1c	Søren Søgaard Jensen, Toftlund	31/5	5.III H 1c	Torben Boldrup Storgaard, Viborg	23/3
4.V B 2a	Kjeld Degn-Pedersen, Fredericia	28/2	5.IV A 1b	Pernille Didriksen, Aarhus	4/5
4.V B 2b	Uffe Degn-Pedersen, Snoghøj, Fredericia	28/2	5.IV A 2a	Lene Holm Olesen, Låsby	12/5
4.V B 2b	Hanne Degn-Pedersen, Snoghøj	18/3	5.VIII C 1c	Mikkel Storgaard, ?	13/9
4.V C 2a	Fernando Cortijo Berenjano, Spanien	22/11	5.VIII D 1b	Line Storgaard Petersen, Sct. Louis, Illinois	7/12
4.V G 1a	Marianne Abildskou Jackson, Luxembourg	26/6	6.IV C 3a	David Wittrock Rathje, København	24/12
5.I F 1b	Karen Dalgas Storgaard, Ikast	24/1	6.V F 1a	Jens Jacob Østergaard, Frederiksberg	17/3
5.I F 5c	Bjarne Storgaard, Jyllinge	3/7	6.VI B 2a	Will Petersen, ?	9/12
5.I I 1c	Erik Birger Storgaard Rasmussen, Århus	14/7	8.I B 4b	Jørgen Bitsch Kjølby, Vejle	3/10
5.I O 1b	John Grauballe, Bjerrinbro	31/7	8.I D 7c	John Jens Bitsch, ?	30/3
5.II G 2a	Per Laursen, Gødvad	3/8	8.IV B 2a	Anne Caroline Sehested, Hillerød	7/7
5.II G 3	Karnjana Charassomboonkul, København	23/11	8.IV E 1a	Bodil Marianne Groeneweg, Dronninglund	27/8
6.VII A 1c	Niels Hald, ?	27/8	8.V C 1c	Lene Widahl, Australien	19/10
7.I A 5	Lone Jakobsen, Skive	28/2	8.V D 1b	Lise Aagaard Bothmann, Værløse	14/4
7.V A 2a	John Helge Person, Slagelse	25/3	8.VI B 2a	Laila Søndergaard, Nørskovlund	15/11
7.V A 3d	Palle Bros Andersen, ?	1/6			
8.I E 1c	Christian Axel Carl Bitsch, København	18/8			
8.IV A 1b	Inge Merete Pallesen, Grejs	25/4			
8.IV B 1a	Christian Thormann Nielsen, Herning	25/5			
8.IV B 1b	Boe Larsen, Rønde	3/12			
8.VI B 5	Steen Stampe Jensen, Hauge, Kjellerup	12/9			

### 50 år

1.V D 2c	Torben Bondgaard Nielsen, Odder	15/7	1.III A 2	Anny Davidsen, Silkeborg død 20/9 2018	
1.V E 3b	Erik Fjendbo Jørgensen, Bedsted	17/1	1.III C 3	Ulla Jørgensen, Kølvrå død 7/4 2017	
1.VII D 1c	Betina Kirkegaard, Århus	22/11	1.V B 1	Egon Horn Rasmussen, Nr. Sundby død 19/12 2017	
1.VII D 2a	Henrik Dohn Kirkegaard, København	3/8	2.II G 4	Maria Storgaard Vogelius, Ry død 30/4 2018	
2.II G 2a2	Per Vestergaard, Timring	20/4	2.II G 5	Ellen Storgaard Jacobsen, Jyllinge død 13/4 2018	
2.II G 3a1	Annette Storgaard, Galten	30/9	2.VII B 1	Peder Storgaard Rasmussen, Lumby død 5/11 2017	
2.V C 1e	Rie Storgaard, Egå	18/11	4.V D 1	Karen Birk Lauridsen, Mårslet død 10/11 2018.	
2.V D 3b	Lasse Spangsberg Storgaard, København	16/2	5.I D 1	Anna Storgaard Pedersen, Ans død 31/5 2018	
4.V B 3b	Thomas Siersbæk, København	25/5	5.I K 1	Gerda Birgit Andersen, Kjellerup død 30/7 2018.	
			5.I O 2	Inger Merethe Kloster, Astrup, Kjellerup død 1/9 2018.	
			8.I B 4	Else Marie Kjølby, Vejle død 25/12 2013.	

### Dødsfald

### Nekrologer

#### Nekrolog over Anna Pedersen (5.I D 1), Ans.

Præstens tale ved vor mors bisættelse den 7/6 2018 i Ans Kirke.

Farverig og kreativ er to ord, som passer godt på hende, som vi i dag tager afsked med, og derfor synger vi lyse og glade salmer her i kirken: "Se, nu stiger solen", sang vi, så vi så solopgangens glødende farvespil for os, og "Du, som gir os liv og gør os glade", så vi fornemmede livet i blomst og bi og bær. Og om lidt: "Du, som har tændt millioner af stjerner", så vi ser det tindrende lys i mørket, og "Dejlig er jorden", så vi hører en tone fra himlen, der følger os på vores vandring igennem livet.

Vi hører og synger ord, som hjælper os med at mindes hende, hvis liv her på jorden nu er slut, samtidig med, at de taler til os om lys og liv fra den Gud, som har skabt os, og som vil frelse os. Og det er netop meningen med vores samvær nu: At mindes og at høre ord om Gud.

Anna Storgaard Pedersen døde på Gødvad Plejecenter, hvor hun havde været den sidste tid. Anna helbred var gået tilbage igennem de senere år, og så først i marts blev hun syg af influenza og blev indlagt på sygehus, inden hun fik først en aflastningsplads på Remstruplund og derefter en plejehjemsplads i Gødvad. I, som var omkring hende, vidste, at hun ikke ville komme hjem til sin lejlighed herhenne på Gråsig igen,

men selv bevarede hun en optimistisk tro på, at hun nok skulle komme hjem til Ans.

Sådan var hun: optimistisk med en tro på, at hun nok skulle klare tingene. Men i torsdags, kort tid efter at hendes to døtre havde været på besøg på plejecentret, løb hendes tid her på jorden til ende, efter næsten 94 leveår.

"Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt." Sådan hørte vi før fra Prædikerens Bog i Det gamle Testamente, og derefter fulgte en lang remse af ting, der for os mennesker er en tid til at gøre. Jeg har indtryk af, at Anna i høj grad har brugt sin tid til *at gøre*.

Hun var farverig og kreativ, sagde jeg før, og hun gav sig i kast med mange ting. Hun var en dygtig husmor, som både syltede, bagte, lavede mad, malede, tapetserede, og lavede håndarbejde af mange forskellige slags. I mange år var hun hjemmegående, passede sine to piger, men siden fik hun arbejde først hos Nickelmann i Silkeborg, og siden hos Loki her i Ans. Ordene: "Det kan jeg ikke finde ud af", kendte hun ikke, og hun kørte sjældent træ.

Ved siden af arbejdet hjemme og ude, deltog Anna i byens foreningsliv. I mange år var hun for eksempel aktiv i forbindelse med sommerfesten, og hun har lavet udklædning og havde til mange arrangementer i byen. En del rejser kom Anna også på i årenes løb, først med bus rundt i nabolandene sam-

men med sin mand, Egon, og senere med fly længere væk sammen med Aksel, som hun fandt sammen med efter Egons død.

Jo, Anna brugte sin tid og fik gjort meget, og jeg har indtryk af, at hun brugte sin tid i glæde og taknemlighed over livet. I, som er her i kirken i dag, har derfor også hver især gode minder om, hvad Anna har gjort for jer og sammen med jer; minder der nu må fylde jer med glæde og taknemlighed.

Anna blev født i Demstrup, men kom til at vokse op og bo næsten hele sit liv her i Ans. En tid i sin ungdom var hun dog i Aarhus, hvor hun arbejdede i en plissé-butik, og jeg er blevet fortalt, at hun på en fridag gladelig cyklede til Ans for at møde Egon – og selvfølgelig tilbage igen. På den lange tur talte hun telefonpæle, for at mærke, at det skred fremad.

Allerede som ganske ung blev Anna gift med Egon, og de fik 46½ år ægteskab, inden Egon døde i 1990. Sammen fik Anna og Egon døtrene Lis og Karin, og I to mindes en god barndom i huset herhenne på Østre Langgade, ned til søen – med en hjemmegående mor, som havde god tid til jer, og en far, der for eksempel tog jer på tur med båd ud på søen, hvor I badede.

Anna og Egon havde set frem til mange gode år efter de begge var gået på efterløn og pension, men det gik anderledes, da Egon kun blev 69 år gammel. Anna fik så den glæde, at få lov at dele nogle år og nogle gode oplevelser med Aksel.

Familien betød meget for Anna, og de fire børnebørn, som efterhånden kom til, var hendes et og alt. Siden glædede hun sig over en stor flok oldebørn, og til sidst også et tipoldebarn. Hun fulgte jer alle med interesse, selvom I efterhånden blev ganske mange i familien. Hendes glæde og interesse rakte i øvrigt længere end til familiens mennesker. Anna har altid været glad for katte, og på et tidspunkt her i den sidste tid, hun levede, fremkaldte det et glad smil, da hun fik en hilsen fra katten Frida.

Anna forstod at bruge sin tid, og har jeg forstået, hun også gjorde det med stil. Han ville gerne klæde sig fint på og fremtræde elegant, og hun bestræbte sig til det sidste på at klare sig selv. Selvom hun efterhånden blev svækket, så skulle det helst ikke ses. Men: ”Alting har en tid”, og nu er Annas tid her på jorden løbet til ende, den tid, hun kunne bruge til *at gøre*.

Der er ”en tid til at fødes, en tid til at dø”, og for os er det blevet tid til at tage afsked. Og altså, I, som er her i kirken, kan tage afsked med minder om Anna, som må fylde jer med glæde og taknemlighed, og som giver jer grund til at synge lyse og glade salmer. Men minderne giver også – fordi de fortæller os, at alt hos os kun har en tid – grund til at høre ord om liv og lys fra Gud.

Vi hører og synger ord, som hjælper os med at mindes Anna, men som også taler til os om lys og liv fra Gud, som har skabt os, og som vil frelse os. Alting har en tid, hørte vi, men apostlen Paulus skrev at: ”vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.”

Paulus sammenligner livet i denne verden med livet i et telt; han skriver om ”det telt, som er vort hus på jorden.” Teltet har sin tid og sin funktion, men det står kun en tid og kan snart brydes ned. Paulus vil, at vi ser hen imod livet i ”et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt.” ”... hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud... i himlene”. Og når vi ser derhen, så ser vi et lys og et liv, som ikke har en tid, men er evigt.

Bønnen, som vi bad til indledning, hvor vi takkede Gud for alle gode gaver, han har givet igennem hendes liv, som nu er gået bort, hvor vi bad ham holde os i vor sorg fast hos sig, og hvor vi også bad ham holde os tilgivelsen for øje med tanke på de gange, det ikke lykkedes os at leve, som vi skulle – den

bøn rettede vores blik ud mod det, der ligger ud over vores tider og tidspunkter, ud mod Gud og det liv og de muligheder, som kun findes hos ham.

Gud har skabt os og givet os liv engang, men han vil også, hvis vi vil tage imod det, frelse os, og give os liv igen. Når vi ser menneskelivet som en gave fra Gud og beder til ham i tro på og håb om, at han kan stille noget om med det, som for os er forbi og for sent, så ser vi hen imod det usynlige, som varer evigt.

”for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt,” men ”hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt, i himlene”. Når Paulus kunne skrive sådan, så var det i tro på den Herre, som både er død og opstået – Jesus, som efter sin tid her på jorden, fik liv igen og lever evigt.

Før jordpåkastelsen om lidt, skal vi høre om det levende håb, som Gud har genfødt os til. ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.” Ordene knytter sig til troen. Når vi lever i tro på ham, som døde og opstod, så er det lys og det liv, som salmerne taler til os om, tændt for os og givet til os.

”Se, nu stiger solen”, ”Du, som gir os liv og gør os glade”, ”Du, som har tændt millioner af stjerner” og ”Dejlig er jorden”. Salmernes ord og melodier hjælper os med at mindes hende, hvis liv her på jorden nu er slut, samtidig med, at de taler til os om lys og liv fra den Gud, som har skabt os, og som vil frelse os. Når vi tager imod de ord, så har vi grund til at synge med på de lyse og glade salmer, ikke bare fordi de minder om en tid, som er løbet til ende, men fordi de giver tro og håb om det, som er evigt.

Lad os derfor høre og tage imod ordene nu, hvor vi tager afsked med Anna! Ordene taler ud af budskabet om Jesu opstandelse. Derfor skal vi nu til slut høre påskeevangeliets ord til os – til tro og håb og til lys og liv.

Æret være mors minde!

*Lis og Karin*

#### **Mindeord over Marie Storgaard Vogelius (2.II G 4):**

Den 4. maj samledes vi i Hinge kirke for at tage afsked med vores mor, Maria Storgaard Vogelius, af sine søskende også kaldet Mie. Hun blev født d. 14. december 1925 og døde søndag d. 29. april. Vores mor blev altså 92 år.

Mie voksede op i Hinge, ikke langt fra kirken. Sammen med sine forældre og 5 søskende havde hun sin barndom og ungdom her i området. Hun gik i Hinge Skole, tog realeksamen i Kjellerup og senere en flot handelseksamen. Da hun var helt ung, i slutningen af 2. verdenskrig, mødte hun og ungdomsveninden Lisbeth brødrene Jørgen og Palle Vogelius. Lisbeth fandt sammen med Palle og Maria blev gift med Jørgen i 1947. Sammen fik de tre børn, først tvillingerne Stig og Knud i 1948 og senere Birger i 1956.

Parret rejste meget sammen. I starten på motorcykel rundt i Danmark og til det besatte Tyskland. Senere med tvillingerne i sidevogn til Sverige. I tresserne fik de sommerhus nær Liseleje og egen bil. Turene gik nu helt til Norge og Jugoslavien.

Maria var en god og gavmild mor for sine tre drenge. Hun ville gerne give dem det bedste og brød sig ikke om at bruge for mange penge og ressourcer på sig selv. Som et eksempel på hendes gavmildhed kan nævnes, at hun hver uge købte et Anders And Blad til børnebørnene. På et tidspunkt skulle hun besøge Birger og hans familie i New Zealand, hvor de gjorde ophold på en jordomrejse. Maria insisterede på at tage en stor bunke Anders And blade og andet godt med ned til hans drenge. De mange blade i kufferten betød, at hun fik over-

vægt i sin bagage og måtte betale en del penge for det. Men det betød ikke det store, Birgers drenge skulle have deres Anders And blade. Og sådan er der mange andre eksempler. Både på hendes gavmildhed og på hendes stærke vilje. Maria havde sine egne vinkler og meninger om tingene. Positivt ment, så var hun en bestemt og speciel person, som nogle gange gjorde tingene helt på sin egen måde.

Efter at Stig og Knud var kommet til verden, flyttede familien til Nordsjælland. Der nåede de at bo i Bagsværd, Allerød og til sidst Høvelte, hvor Jørgen fik arbejde som kaserne-mester. Mie fik arbejde i Skippers ingeniørfirma i Birkerød, hvor hun opholdt sig mange timer hver dag og efterhånden blev en nøgleperson med et stort ansvarsområde. Der trivedes hun og var rigtig glad for at være. Der var et godt fællesskab mellem kollegaerne, og også der fik Maria mulighed for at udleve sin gavmildhed. Hun hjalp sine kollegaer, når der var behov for det og holdt kontakten gennem hele livet. I mange år har hun også trofast støttet børn i den tredje verden. Det lå dybt i Maria at hjælpe andre.

I 1968 blev Jørgen og Maria skilt. Stig og Knud var flyttet hjemmefra, og hun blev alene med Birger. Efter en rodløs tid med bolig på vandrehjem og private værelser i Blovstrød endte det med, at Maria fik taglejligheden over firma Skippers kontorer i Birkerød. Økonomien tillod nu, at hun selv fik et sommerhus. Det blev i nærheden af det fælles sommerhus, som Jørgen havde beholdt og han kom ofte forbi sammen med Margrethe, hans nye samleverske. Sommerhuset blev et frirum til at samle familien, som alle børnebørnene især husker hende fra. Hendes søskende og ungdomsveninden Lisbeth mødtes også her til langt op i årene.

Der var meget, Maria gerne ville, men nåede ikke altid det hele. Hun levede i mange år i kamp mod uret og forsøgte at få tiden til at slå til. Ofte blev hun på arbejdet til ud på aftenen eller først på natten, for der var meget, hun lige skulle forberede til næste dag. Hvilket så igen betød, at hun først mødte ind på arbejde et godt stykke op ad dagen næste dag. Der var meget, der skulle nås, og der var god arbejdsro, når de andre ansatte i firmaet var gået hjem.

Hun tog sig også gerne en gåtur sidst på aftenen, når det var blevet mørkt. Hun var ikke bange for at gå alene, og gåture var jo sunde og dejlige, hvad enten de blev gået i dagslys eller månelys.

Maria nød også fortsat at tage på ture rundt i verden. Hun tog med Stigs familie til England. Sammen med Birger tog hun på biltur i sin lille Fiat helt til Frankrig, og de tog også sammen til Spanien, Portugal, Marokko og Israel. Senere tog hun selv alene afsted til Egypten. Maria ville gerne se og opleve naturen og verden.

For en anden af hendes store glæder var netop naturen. Fra sin opvækst i Hinge havde hun lært at sætte pris på den. Hun

var i god fysisk form og har altid nydt at gå lange ture. Gerne sammen med en af de hunde, som hun har haft i tidens løb. Også hundene fik hendes gavmildhed på mærke (de fik virkelig kvalitetsmad - gerne økologisk). Det samme gjorde de fugle, som fornøjede sig på foderbrættet uden for hendes kontorvindue. De fik mad, og Maria fik glæden ved at se dem. En god byttehandel.

Senere kom der børnebørn til, og også dem nød Mie at være gavmild mod og få besøg af. I de sidste år i Ry kom hun i kirken der sammen med sit yngste barnebarn, men ønskede fortsat at blive bisat nær slægten i Hinge kirke. Hun havde i det hele taget en glæde ved slægten.

Mie besøgte ofte sine forældre i Silkeborg og bevarede forbindelsen til det midtjyske. Et par år efter at Mie gik på pension, solgte hun sommerhuset, flyttede til Virklund syd for Silkeborg og senere til Ry.

Hun bevarede kontakten til familien og nød fortsat at tage en tur ud i det grønne. Selv efter den blodprop, som efterhånden tog hendes forlighed og erindringer fra hende. Hun havde sin egen terrasse ved rækkehuset på plejehjemmet i Ry, kom tit på havnen og havde sin helt faste bænk på toppen af kælkebakken ned mod Knudsø, hvor hun elskede at sidde i kørestolen ved siden af en af sine sønner og kigge ud over søen. En udsigt, som minder om den udsigt til Hinge Sø, hun kendte fra sit barndomshjem. Fra den bænk kiggede Mie på dyrelivet, hilste på de forbipasserende og skålede i et lille glas portvin med sin søn.

Nu kommer vores mor ikke på flere ture, turen er endt. Familien og alle hendes 19 børn, børnebørn og oldebørn tog en fin afsked med hende i Hinge Kirke. Hun hviler nu der ved siden af sin elskede storebror Knud og Elly. Mie vil blive savnet.

*Ære være vores mors minde.*

#### **Mindeord over Peder Storgaard Rasmussen (2.VII B 1)**

Min broder Peder Storgaard Rasmussen afgang ved døden den 5. november 2017, 91 år gammel.

Min broder var landmand hele sit liv, han overtog gården i Lumby, ved Nørrelyndels på Fyn efter vores far i 1966.

Gården i Lumby var i sin tid "Fattiggård", forgangne tiders socialforanstaltning. Far var bestyrer på fattiggården, indtil den i 1938 blev nedlagt. Derefter købte far gården, byggede nyt stuehus og drev landbruget, indtil Peder overtog gården.

Peder fortalte sommetider lidt fra den tid, som jeg, der er noget yngre, ikke har oplevet, en anden tid med andre normer, men jeg tror mine forældre som bestyrerpar var ret vel-lidte, og gjorde en stor indsats for de mennesker der kom på "Fattiggården".

*Peders broder, Erik Storgaard Rasmussen.*

#### **Gren Slægtsudvalget**

1. Lis Birk, Nørskovlundvej 36, 8620 Kjellerup, tlf. 3096 2727, johs.o.a@mail.dk
2. Jens Jørgen Storgaard Rask, Præstehaven 12B 2.tv., Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 2094 3430, mail@jrrask.dk
3. Sten Storgaard, Hoffmannsvej 28 2.tv., 8220 Brabrand, tlf. 8626 2445, stentaul@gmail.com
4. Ellen-Margrethe Lenler-Eriksen, Gjellerupbakken 21, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 9711 6675, ellen.lenler@gmail.com
5. Doris Fahlberg, Ans Søpark 38 5.th, 8643 Ans, tlf. 8687 0818, fahlberg@sandborg.dk
5. Ivan Storgaard, Egernevej 19A, 8270 Højbjerg, tlf. 8627 1764, ivan@storgaard.dk
6. Inga Siersbæk, Hinge Storgård, Tingskrivervej 8, Hinge, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 6244, svend@siersbaek.eu
7. Jørgen Storgaard Jakobsen, Kong Valdemarsvej 43 Thorning, 8620 Kjellerup, tlf. 2467 8643 / 4016 4977, jstorgaard@hotmail.com
8. Ellen Lauritsen (formand), Ingemannsvej 23 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 42 95, ellenlauritsen@mail.dk

Slægtens hjemmeside er: [www.storgaardslagten.dk](http://www.storgaardslagten.dk). Bemærk, fanen "slægtsmedlemmer" kræver adgangskode, som er uddeles til de slægtsmedlemmer, der vælger at modtage en elektronisk version af Slægts-Nyt i form af en pdf-fl.

***Glædelig jul og godt nytår!***